

Daar is dat zusje weer!!

Dat was onze leus,
als we weer op facebook zagen wie de grootste fan was,
dan was dat mijn zusje.
En als Carla een bericht stuurde begon het met "Daar is dat zusje weer"

Carla was met mij ook een grote fan van onze neef Ronald die de eerste fase van de Corona niet overleefde, wat veel verdriet gaf.

"Daar is het zusje weer" En het klopt, ..
ik was een jaar of 8 en duwde de kinderwagen door de straat met daarin mijn zusje klein en fijn. Later als ik maar weg ging stond Carla al klaar om mee te gaan,
boodschappen doen voor ma of wat dan ook, Carla zat al achterop.

Ook later op vakantie, ze was overal bij en wurmde zich overal tussen,
maar zeker niet vervelend.
We deden veel samen en ik paste ook op.
Als Pa en Ma naar dansles gingen plunderden wij de kast.

Je bleef wel klein maar had grote daden, je stond altijd klaar voor ons!..
en 1000 anderen.
Altijd maar rennen en nooit eens een tandje minder.

Een tijd geleden verloor je van je lichaam maar je vocht je erdoor,
je was voor mij een voorbeeld!

Nu heb je verloren van het leven en daar is geen winnen aan,
liefst had ik je willen begeleiden maar dat was mij niet gegeven.
Je was weer te snel, ik hield je niet bij.

Tijdens het schrijven viel mij een tekst op van O'G3NE

*Lieve Zus,
Hierbij een handgeschreven kus,
het maakt niet uit waar ik nu ben,
mijn liefde vloeit door deze pen,
is het moeilijk is het zwaar,
dan brengt deze brief ons weer bij elkaar.*

Nu maar eerst de rust vinden, ook voor ons!
en ik berust mij erin.

Carla ik hou van jou!